

*Evelien De Vlieger met illustraties van Wendy Panders*

# HOE MAAK IK EEN VRIEND?



LANNOO



DINSDAG

---

Geen dier









et is grote vakantie, de eerste grote vakantie waarin Felix op kamp gaat. Een kamp van zes nachten, dat zijn zeven dagen. Maar vooral: een kamp waar hij NIEMAND kent...

In ieder geval niemand die een vriend is.

Hij gaat naar zijn moeder.

'Mama, hoe moet dat nu, op kamp?' zeurt hij.

Hij heeft het haar al elke dag gevraagd. En elke keer geeft ze een ander antwoord. Meestal kijkt ze zelfs niet op van haar werk.



'Ik heb nu even geen tijd, jongen.'

'Het loopt wel los.'

'Het zijn allemaal kinderen van jouw leeftijd!'

'Kijk nu eens wat je doet, je morst op het tafelkleed!'

'Wát vroeg je me nu weer precies?'

'Laat me nu even verder werken, Felix, dit moet af.'

Zijn moeder werkt aan een dossier. Ze is adviseur: ze geeft raad aan andere mensen.

Behalve aan mij, denkt Felix.

'Maar mama...'



hoe maak ik een vriend



‘Felix! Je máákt wel een vriend, toch?’

Je máákt wel een vriend, denkt Felix. Dat is een nieuw antwoord!

Hij staart haar aan. Je maakt wel een vriend, je maakt wel een vriend, maalt het door zijn hoofd. Hoe dan?

Hoe maak ik een vriend?

Hij grijpt met zijn handen naar zijn hoofd, maar de vraag blijft zitten. Hoeveel dagen heeft hij nog? Hij telt het na op zijn vingers. Veel is het niet: één hand en een duim. Zes dagen.

‘Stel je niet zo aan, Felix’, zegt zijn moeder zonder op te kijken.

Ze werkt ijverig verder. Zijn moeder is heel slim. Ze maakt dossiers zo dik als... een dikke stapel pannenkoeken.





Felix neemt een leeg schrift. Hij kijkt stiekem naar zijn moeder, maar zij merkt niets of niemand op. Om te beginnen maakt hij een voorpagina.

## DOSSIER HOE MAAK IK EEN VRIEND?

Aan elke letter besteedt hij veel tijd. Het zouden insecten kunnen zijn, of misvormde spinnen. Zijn vraagteken is een in tweeën geknipte worm.

Hij tekent er een bos omheen en in het blauw van de lucht een helikopter of drie. En een felgele zon met een bril op, dat is altijd stoer. Nu nog zes hokjes onder aan het blad, om de dagen af te tellen. Van de hokjes maakt hij huisjes, dat is gezellig.



Trots bekijkt hij het resultaat. Dat is toch al heel wat, denkt hij en hij slaat de pagina om. Die is akelig wit. Eerst maar eens een lijstje maken, denkt Felix. Dat is een tip van zijn moeder. Als je iets niet weet, maak je een lijstje. Onmiddellijk daarna is je hoofd helder en dan moet je razendsnel nadenken. Waarover het lijstje gaat, maakt niet uit. Alle lijstjes zijn goed.





[www.lannoo.com](http://www.lannoo.com)

Registreer u op onze website en we sturen u regelmatig een nieuwsbrief met informatie over nieuwe boeken en met interessante, exclusieve aanbiedingen.

Eerste herziene editie

© Uitgeverij Lannoo nv, Tielt, 2018  
Tekst: Evelien De Vlieger  
Illustraties: Wendy Panders  
Vormgeving: Wendy Panders

D/2018/45/327  
NUR 282, 283  
978 94 014 5316 5

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.